



Vår älskade

Ingrid Flensburg

* 8 mars 1915
har lämnat oss
i stor sorg och saknad

**Vejbystrand
den 10 juli 2011**

Birgitta och Jan
Metta och Anders
Gertrud och Per-Ola
Mathias och Jessica
Niklas, Frida

Vilhelm
Viktor, August, Petter,
Adrian, Disa

Bitte
Julia och Oliva

Släkt och vänner

*Så minns vi Dig,
kära Ingrid*

*Din tanke om andra, vi
minns Din omtänksamhet
Du var full av hopp, vi
minns Din hoppfullhet
Du var full av kärlek, vi
minns Din kärleksfullhet
Din lust på livet, vi minns
Din livslust*

*Du lever i våra minnen,
där finns Du alltid kvar*

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den
5 augusti kl. 10.00 i
Barkåkra kyrka.
Minnesrund i hemmet.
Svar om deltagande till
Svenssons Begr. byrå tel.
0431-135 20 senast den
29 juli.
Tänk gärna på DHR
pg 575 15 - 9.

Ingrid Flensburg till minne

Ingrid Flensburg, Vejbystrand, har avlidit i en ålder av 96 år. Hennes närmaste är barnen Birgitta, Gertrud och Vilhelm samt många barnbarn.

Ingrid föddes i Nyköping 8 mars 1915. Hon tog examen från Nyköpings elementarläroverk för flickor 1933. Ingrid var tidigt klar över att hon skulle skaffa sig en gedigen yrkesutbildning, inspirerad av pappan som ville att döttrarna skulle få en lika god utbildning som sönerna. Efter elevpraktik på Nyköpings lasarett kom hon in på Sophiahemmets sjuksköterskeskola och blev 1940 färdig som sjuksköterska.

Ingrid blev kvar i Stockholm och tjänstgjorde på olika sjukhus. I Stockholm träffade hon sin blivande make Peter Flensburg, konstnär från Malmö. Paret gifte sig 1943 och flyttade året därpå till Båstad, där Ingrid fått en tjänst som kursledarinna inom Röda Korset. Vid krigsslutet slutade Ingrid hos Röda Korset och efter en tid på Ängelholms lasarett anställdes hon 1947 vid Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Vejbystrand

(KVS). Familjen bosatte sig i byn.

Ingrid kom att arbeta på KVS i 18 år och tjänstgjorde som laboratorie-sköterska, narkossköterska och avdelnings-sköterska. Ingrid fick vara med om stora förändringar. När hon började led patienterna av kirurgisk tuberkulos, sedan av polio och i slutet hennes tjänstgöringstid av flera handikapp, både fysiska och psykiska.

Ingrid engagerade sig i vården av barn med psykiska handikapp och fortbildade sig inom området. År 1965 blev hon föreståndare på Söderåsens vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda barn, en befattning hon hade kvar till sin pensionering. På grund av sina personliga förutsättningar, teoretiska utbildning och praktiska erfarenhet skapade hon en omvittnad fin behandlingsmiljö för de handikappade barnen.

Som pensionär levde Ingrid ett aktivt liv med stor umgängeskrets. Maken Peter gick bort 1997. Ingrid tyckte om att resa och gjorde flera utlandsresor. Hon deltog i SPF:s aktiviteter och blev en inbiten och duktig bridgetspelare, som gärna ville vinna.

För barn och barnbarn var Ingrid och Petters hem i Vejbystrand en lycklig och trygg tillflyktsort. Långhelger och somrar tillbringades här och man var alltid lika välkommen. Otaliga är de canastor som spelats runt det hopfällbara spelbordet.

Jan Lindgren

FÖDDA

*Anna och Svant
har fått
en liten dott
Alma, Hedvig, A
och Max har fått
kusin den 19/7
Lena och Gregor H*

FÖRLOVNI

*Vi har fi
Sven-Olo'
Anne
2*

VIGS